

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van

## Joannes VAN DER HAEGHEN

geboren te Ste Maria-Horebeke, den 12 Maart 1866 en overleden te Oudenaarde, den 25 December 1943, gesterkt door de Heilige Sakramenten der stervenden.

De dood die hij allengkens zag aankomen verschrikte hem niet, maar versterkt door een kinderlijk vertrouwen, aanvaardde hij die met volkomen onderwerping aan den Wil van God, en ontsliep zacht in den Heer. Gelukkig de mensch die zoo sterft.

Eenieder getuigt van hem: «Hij was braaf en eerzaam». Hij was bemind van God en de menschen. Bemind van God: want hij was oprecht godvruchtig, eerlijk, voorbeeldig in al wat deugdzaam is; in alles Gods wil voorbrengend en verduuldig in zijn lijden. Bemind van de menschen: want hij benadeelde niemand, hij beneed niemand en sprak van niemand kwaad, hij was voor iedereen vriendelijk en gediensig. — In zege blijft zijn nagedachtenis.

Bemide bloedverwanten, de dood die ons van elkander scheidt, vermag geen liefdebanden te breken. Bewaart dan mijn aandenken in uw hart en houdt niet op voor mij te bidden, totdat ik moge genade ontvangen en troost in de woning van den Heer, waar wij weer eens in liefde vereenigd worden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

R. I. P.

drukk. «De Beiaard» Uitg. Bourlez, Beirlegem.

Mijnheer Leo VAN DER HAEGHEN, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Prosper VAN DER HAEGHEN-PEDE, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Valère GOEDERTIER-VAN DER HAEGHEN, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Charles VAN DER HAEGHEN-HOEBEKE, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer Kamiel VAN DER HAEGHEN,

De Familiën VAN DER HAEGHEN en DE BOCK,

bedanken U voor de blijken van deelneming.