

Tegen het vallen van de avond,
sprak Jezus: „Laten wij oversteken.”

Dankbare herinnering aan

DE HEER

RAF VANDERHAEGHEN

echtgenoot van Mevrouw Jeannine Kerkhof,

geboren te Oudenaarde op 7 februari 1933
en in Mater in de huiskring godvruchtig
overleden op 25 oktober 1992,

gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Raf was een vaardige man, technisch handig en verstandig, bruisend van vitaliteit, gezellig in de omgang, als een vreugdezaaier die door zijn gulhartigheid en door zijn spontane bereidheid tot hulpzaamheid zich de vriend van velen maakte. Nooit zou hij een dienst geweigerd hebben om iemand te depaneren of uit de nood te helpen. Nog in de volle bloei van zijn leven, werd zijn gezondheid aangetast door een verraderlijke kwaal die aan zijn lichaamskrachten knaagde en van hem een martelaar maakte. Met de hem resterende levenswil heeft hij geworsteld om verder behoud, maar noch de goede zorgen noch de geneeskundige bijstand konden verhelpen dat zijn levensvlammetje tot op het pitje is opgebrand. Te vroeg naar menselijke normen werd hij aan de liefde van vrouw en kinderen ontnomen. Wij vertrouwen hem nu toe aan de Heer, opdat Hij al zijn lijden en verdiensten zinvol moge maken voor het eeuwig leven.

Mijn goede echtgenote, onze hoop om onze levensdagen samen verder te mogen zetten in ons nieuw verblijf is onvervuld gebleven. Heb dank voor zovele tedere zorgen waarmee gij voor mij dag en nacht alles hebt gedaan wat mogelijk was. Blijf met mij voortaan verbonden in uw godsdienstige gevoelens.

Dierbare kinderen, ik schonk U al de aandacht van mijn vaderschap. Met voldoening ervaarde ik uw wederliefde. Uw zorg en genegenheid hebben mijn levensdagen verzoet en verzacht. Bid samen met uw kindjes, die mijn lievelingen waren, voor mijn zielerust.

Dierbare broeders en zusters, schoonmoeder, familie en vrienden, uw gebed geleide mij tot vóór mijn Schepper.

Dierbare dokter, kinesist en verpleegsters, dank voor uw goede zorgen.

De namis wordt opgedragen op maandag
30 november te 19.00 uur.

Jeannine KERKHOF, zijn echtgenote;
Geert en Martine,
Carl en Inge,
Bram en Viefke, zijn kinderen en kleinkinderen;
De families VANDERHAEGHEN-VAN WAMBEKE,
KERKHOF-DE VUYST

danken U voor de blijken van medeleven.