

Zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden !

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van

DE HEER

REMI VAN DER HAEGHEN

weduwnaar van Mevrouw

ANNA DE SMET

geboren te St. Denijs-Bockel op 16 augustus 1885 en schielijk overleden te Zottegem-Velzeke op 3 juni 1971. Gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Hij was Oudstrijder 1914-1918 en lid van de Kristelijke Bond voor Gepensioneerden.

Wie had durven vermoeden dat in een paar maanden tijd de dood tot driemaal toe in dezelfde familie zijn huiverend werk zou voltrokken hebben. Hoe grievend ook onze smart toch leggen we ons gelaten neer bij Gods wilsbesluit en bidden we « Uw wil geschiede ».

De duurzame overledene was bezielde met diep kristelijke gevoelens. Hij was een trouw echtgenoot, een bezorgde vader, een goede vriend voor allen waarmee hij in contact kwam. Hij trotseerde oorlogsweeën en andere beproevings met mannenmoed en gelatenheid.

Eenvoudig als zijn leven, was ook zijn

dood. Ondanks zijn schielijk heengaan, was hij bereid. De priester die hem bij elke hoogdag de H. Communie bracht was steeds zijn welgekomen goede vriend.

Om dat alles zal de Heer hem honderdvoudig vergelden : « Goede en trouwe dieenaar, treed binnen in het Rijk en ontvang het loon dat ik beloofd heb aan degenen die standvastig hun plicht hebben vervuld ».

Duurbare kinderen en lieve kleinkinderen, dankt met mij de goede God omdat we samen zolang gelukkig hebben mogen zijn. Hebt dank voor de genegenheid en zorgen waarmee ge mij steeds hebt omringd. Gedenkt mijn levensvoorbeelden en bidt voor mij.

Familieleden en vrienden allemaal, vaartwel. In afwachting op het eeuwig zalig samenzijn, bidden we voor elkaar.

Jezus, Maria en Jozef.

De Heer en Mevrouw Albert PEDE-VAN DER HAEGHEN,

De Heer en Mevrouw Omer LAGAERT-VAN DER HAEGHEN,

Jongheer Willy PEDE,
Juffrouw Rita LAGAERT.

De families VAN DER HAEGHEN, DE SMET
HOEBEKE en DE BEER,

danken U van harte voor de troostvolle blijken van deelneming bij het heengaan van hun dierbare afgestorvene.