

Mijnheer en Mevrouw Michel DE RUYCK-VANDER HAEGHEN.  
 Mevrouw Bertha VANDER HAEGHEN.  
 Mijnheer en Mevrouw Ferdinand VANDER HAEGHEN-VAN STEENBRUGGE,  
 zijn kinderen :  
 Mijnheer en Mevrouw René VANDER HAEGHEN-VAN HOUDENHUYSE,  
 zijn kinderen :  
 Mijnheer en Mevrouw Ivon BLONDEEL-VANDER HAEGHEN,  
 zijn kinderen :  
 Mijnheer Bernard en Mevrouw Bernadette DE RUYCK.  
 Mijnheer Raymond en Mevrouw Bernice VANDER HAEGHEN.  
 zijn kleinkinderen :  
 Mijnh. en Mevr. Theod. VANDER HAEGHEN-VAN WAMBEKE, kinderen en kleinkinderen;  
 Mijnh. en Mevr. Aimé VANDEN BOSSCHE-VANDER HAEGHEN, kinderen en kleinkinderen;  
 Mijnheer Leon VANDER HAEGHEN-ZEWEYN, kinderen en kleinkind;  
 De kinderen van wijlen Mijnheer en Mevr. Joseph VANDER HAEGHEN-DE MOERLOOZE,  
 Mijnheer en Mevrouw Michel VANDER HAEGHEN-VANDEN ABEELE, en zoon,  
 De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Johannes DE WEEERT-  
 DEPRAETERE.  
 Mijnheer en Mevrouw Jules DEPRAETERE-BERICHT,  
 zijn kinderen :  
 Mijnheer en Mevrouw Cyriel VAN MAERCKE, en kinderen,  
 Mevrouw Wed. Floris DELATTRE-DEPRAETERE, en kinderen  
 De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw François VAN MAERCKE-  
 DEPRAETERE.  
 zijn broeders, zuster, schoonzusters, schoonzonen, neven en nichten :

De Familien VANDER HAEGHEN, DEPRAETERE, BILLEMOND en MORJEAN.

Danken om Uw deelname en gebeden  
 OUD., DRUKK. MICH. BEVERNAEGE.

Ik heb den goeden strijd gestreden ..... het geloof bewaard.

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN MIJNHEER

## **Théodule, Honoré VANDER HAEGHEN**

Weduwnaar van

**Mevrouw Maria, Sylvia DEPRAETERE**

Jubilaris van de Broederschap van O. L. Vr. v. Halle  
 en Lid v. verscheidene godvruchtige Genootschappen,

Jubilaris van de St Joseph-Gilde,  
 Erelid van het stedelijk vrijwillig Pompierskorps,  
 Jubilaris van de Koninklijke Stadsharmonie  
 Vereerd met de gouden medaille met palm  
 in de Kroonorde van de Middenstandsbond.

geboren te Leupegem de 16 Juni 1875  
 en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 5 Dec. 1948,  
 versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
 en de Pauselijke Zegen.

Deze brave man leefde van zijn geloof. Hij was een christen naar het hart van Christus, dien hij kende, niet slechts van lezen of horen prediken, maar van het diepe beleven. Christen uit één stuk, met een hart- en zielsgrondige overtuiging, was het steeds zijn grootste ambitie een trouwe zoon te zijn van Onze Moeder de H. Kerk. Daar was zijn leven een sprekend voorbeeld van : aanvaardens wat God hem overzond, doende wat ook zijn plicht was.

Onverpoosd heeft hij gearbeitet, niet om rijkdommen te winnen, maar voor het welzijn van al zijn kinderen. En lijk hij recht door 't leven is gegaan, zo is hij recht naar den Hemel gegaan ; Om zijn grote Gods liefde zal de Heer hem de fouten, die hij ooit had kunnen begaan, vergeven hebben.

*Mijn lieve kinderen en kleinkinderen*, staat onwankelbaar vast in den Heer. Draagt even standvastig en trouw den standaard van ons H. Geloof zoals ik heel mijn leven gedaan heb. Goed christen zijn is het enige wat telt hier op aarde. — Hebt dank kinderen, voor alles wat gij voor mij deedt ; hebt vooral dank mijn dierbare dochters, voor uw liefdevolle en tedere verpleging gedurende mijn ziekte. — Moeder en ik zijn nu in den Hemel ; daar blijven wij aan U denken en voor U bidden. Verget ons ook niet in uw dagelijks gebed.

*Mijn Jezus barmhartigheid!* 100 d.  
*Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!* 300 d.