

Rust nu maar uit.

Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?

Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?



Dankbaar blijven wij gedenken

MEVROUW

**Antoinette
VANDERHAUWAERT**

echtgenote van de Heer Florent HANSSSENS

geboren te Ronse op 30 juni 1920
en er overleden op 27 januari 2001.

Florent HANSSSENS, kinderen en kleinkinderen,

De families VANDERHAUWAERT-VEYS
en HANSSSENS-DE MEULEMEESTER,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Je bent van ons heengegaan,
zoals je ons hebt voorgeleefd.

Zonder veel woorden,
zonder te klagen,
nederig maar moedig
zoals je zelf was ...

Wij zullen je missen,
maar we weten :
je bent niet ver ...
alleen aan de andere kant van de weg ...

Wellicht vind jij daar de rust
waar je van hield.

Wellicht vind je daar
een stuk tederheid terug.

Wij houden van je ...

Mijn liefste Florke, beste kinderen en klein-
kinderen, mijn wens om thuis te mogen blijven
is in vervulling gegaan dankzij uw liefdevolle
zorgen, dag en nacht en dat deed zo' deugd.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.