

Ten Paradijze geleiden u de engelen.

(Lit. overl.)



**TROOSTVOL AANDENKEN AAN**  
MEJUFFROUW

## **Ghislaine Van Der Hauwaert**

geboren te Nederbrakel op 5 augustus 1914  
en godvruchtig in de Heer ontslapen  
te Brakel op 26 januari 1977,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Wij staan hier diep ontroerd bij de lijkbaar van deze edelmoedige en diepgelovige vrouw die gans haar leven heeft gesteld in dienst van de Heer Jezus en van de naaste.

Als jongste van een groot gezin heeft zij het wel en wee met haar broeders en zusters gedeeld. Zij was voor ons allen een wijze en begrijpende vrouw. Zij was ook begaan met het lot van de minst bedeeden waar zij troost en vreugde bracht met haar blijde glimlach en haar daadwerkelijke steun.

Haar pijnlijke en langdurige ziekte heeft zij edelmoedig gedragen en nooit kwam er een klacht over haar lippen uit vrees haar huisgenoten pijn te doen. Zij heeft de lijdenskelk geledigd tot op de bodem, gesterkt door de H. Eucharistie die zij zo dikwijls mocht ontvangen.

Beste broeders, zusters en familieleden, ik dank u allen voor uw vriendschap en uw diep medeleven en gij vooral die mij met zoveel geduld en liefde hebt bijgestaan binst mijn ziekte. Mijn taak hier op aarde is volbracht. Ik keer terug naar het Vaderhuis om er voor eeuwig gelukkig te zijn bij onze dierbaren die ons in het teken van het geloof zijn voorgedaan.

Zij ruste in vrede. Amen.

Voor uw vrome deelneming danken U :

de families

**VAN DER HAUWAERT-MACHTELINCKX.**