

Heer God, in eenvoud van hart heb ik U mijn leven gewijd; en Uw volk dat zich rondom mij bevond heb ik met diepe vreugde naar U geleid. (Offert. Kerkwijding)

†

Dit weze U een blijvende herinnering aan
ZEEREERWAARDE HEER

Jozef VAN DER HAUWAERT

PASTOOR OP RUST TE BRAKEL.

Geboren te Nederbrakel op 1 januari 1906.

Priester gewijd te Gent 1933.

Hij was achtereenvolgens leraar aan het College te Wetteren, onderpastoor te Zottegem, pastoor te Schendelbeke, Steenhuizen-Wijnhuizen en Moorsel (Aalst).

Hij is naar de Heer teruggekeerd op het feest van Maria Boodschap, 25 maart 1982, gezalfd en gesterkt door het Sakrament der zieken en het Eucharistisch Viaticum.

Een schoon mens, een nobel priester is ons naar de hemel voorgegaan. Pastoor Van der Hauwaert was inderdaad een man wiens rijke gaven van hart, geest en gemoed als vanzelf naar God verwezen, wiens blijde boodschap hij met gans zijn wezen uitstraalde.

Hij was vóór alles een goed mens: met de schrijver van de Navolging Christi mocht hij zeggen: «Niets menselijks was mij vreemd». We hebben hem gekend als een mens, voornaam en edel in zijn verschijnen en toch zo joviaal, eenvoudig en spontaan in zijn omgang. Heel zijn persoonlijkheid ademde de woorden van de Heer: «Leert van Mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden in uw gemoed». De rustige toon van zijn stem, de zachte

ingoede glimlach om zijn mond, het milde begrip dat straalde uit zijn woord waren zo van aard om zich dadelijk bij hem thuis te voelen en velen tot vrienden te maken.

Zijn wijze raadgevingen, zijn begrip oordeel, zijn beginselvastheid voor de Evangelische woorden gepaard aan breed begrip voor wie dit ideaal nog niet aankon, sierden tenvolle zijn echt priester-zijn. Zo is hij in stilte, voor zeer velen die hij als herder in Gods Kerk, geleid en bezield heeft, de wegwijzer geweest naar God. Op elke parochie waarheen zijn Bisschop hem zond, heeft de ijver voor Gods huis al zijn krachten en zijn ijver opgevoerd en gekregen.

Ontelbaar velen, de zieken niet in 't minst, zullen hem dankbaar blijven gedenken, vooral om zijn eigen gelovig gedragen lijden.

De Heer die hem op het feest van Maria's Boodschap Zijn bode zond heeft hem bereid bevonden tot het ultieme «ja-woord» van algehele overgave.

Dierbare familieleden, wij hebben mekaar zo innig lief gehad hier beneden, zoveel vreugde samen gedeeld en zoveel leed samen gedragen, samen met hen die ons voorgingen wordt mijn liefde voor U thans zuiverder en sterker.

Mijn trouwe huishoudster, Clara, pas nu zal ik mijn dankbaarheid voor uw vele trouwe zorgen ten volle kunnen waarmaken.

Beste vrienden, confraters in het priesterschap, gedenkt mij aan het altaar des Heren.

Namis in Rustoord «Najaarszon» te Brakel op zaterdag 24 april om 10 uur.

De familie Van der Hauwaert-Machtelincx, dankt U voor uw bliken van deelneming.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen Amand Marroyen, Brakel

