



DANKBARE HERINNERING AAN DE HEER

**Julien VAN DER HAUWAERT**

zoon van wijlen Rigobert en Odile LECHENE.

Geboren te Maarke-Kerkem op 4 november 1926  
en godvruchtig overleden te Horebeke  
op 20 december 1991,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Voor uw bliken van medeleven en gebed  
danken U :

de families VAN DER HAUWAERT - LECHENE.

**Namis : zaterdag 25 januari 1992 om 19 uur.**

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde  
geven.

Het leven is een tocht doorheen de dagen  
en naar Jezus' geest ten dienste staan ;  
het is het wel en wee van medemensen dragen,  
stervend leven als de korrel van het graan.

Al wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven, heb-  
ben we van U, o Heer, gehoord.  
Wij hopen op uw groot erbarmen en vergeven,  
wij vertrouwen op uw eeuwig Goddelijk Woord.

Beste familieleden, vrienden en burens, ik dank  
u voor de goede zorgen die ge aan mij hebt  
besteed, vooral de laatste maanden van mijn  
leven, waardoor gij de eenzaamheid van mijn  
bestaan hebt verzacht. Moge God u hiervoor  
belonen. Bidt voor mij in de parochiekerk en  
aan mijn graf of ook in de stilte van uw hart.

H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.