



Op 18 mei 1969 ontsliep zacht in de Heer, in de kliniek Dr. Goffaerts te Zottegem, gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten,

JUFFROUW

Marguerite

VAN DER HAUWAERT

Zij werd geboren te Nederbrakel op 24 mei 1910.

Het was een hemeltje hier op aarde, haar grote witte huis waar ze werken kon en als een goede koningin het centrum was waar broeders en zusters en familie hun oude blijde thuis steeds terugvonden.

Niemand kon vermoeden dat het einde daar zo plots zou zijn en haar stille uittocht kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Het geloof was haar heerlijke bezit en de grondslag van haar leven; het bezat iets van die vanzelfsprekendheid welke het voorrecht is van hen die de Heer zeer nabij zijn. Ze was werkzaam en bezorgd, innemend en begripvend, moedig en sterk, eenvoudig en minzaam. O.L. Heer zal haar zeker geen rekenschap vragen over verloren tijd.

Ik blijf bij u, mijn zeer dierbare zusters, broeders en familie; ik blijf bij u omdat uw herinnering aan mij niets anders dan schoon kan zijn.... omdat uw leven en uw gezinnen de trouwe spiegels zullen zijn en blijven van wat ge in ons vertrouwde huis hebt gezien en beleefd. Ik ben u allen zeer dankbaar om de uitzonderlijke genegenheid die ik altijd bij u allen heb gevonden - wij waren allen toch zo één.... Allen,

ook worden wij eens genodigd en verenigd voor de altijddurende familiebijeenkomst in Gods Vaderhuis.

Bidt ondertussen allen voor mij, gij vooral mijn broer-priester aan het altaar van de Heer.

Tot weerziens !

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor haar.



Voor uw gebeden,
Voor uw kristelijke deelneming,
danken U van harte

De families
VAN DER HAUWAERT-MACHTELINCKX