

+

**VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW**

Maria-Alberta Van der Hauwaert

echtgenote van de Heer

Jérôme-Nestor DE VLEESCHOUWER

Zij werd geboren te Nederbrakel op
5 september 1899 en ontsliep in de Heer in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 10 mei 1976,
gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten.

Wij danken U, Heer, voor deze sterke vrouw.
In haar hebt Gij de volheid van uw liefde uit-
gestort. Daarvoor loven en prijzen wij U.

Zoals Gij eertijds in Palestina, ging ook zij
hier rond al goeddoende. Terwijl zij anderen
spaarde bij moeilijkheden en zware lasten,
was er voor haar niets teveel in haar toe-
wijding.

In haar, de oudste zus, hebben haar broers
en zusters reeds de mildheid ervaren van
haar moederhart.

Maar vooral in haar gezin was zij de lief-
devolle echtgenote en de zorgende moeder.
Ook voor de vele burens had zij delikate at-
tenties. In haar standvastigheid hebben wij
uw trouw herkend, Heer.

Bij U was zij thuis, want zij aanschouwde
U in het gebed en in de regelmatige Eucha-
ristie. Haar geloof in uw nooit falende hulp
was haar steun en haar kracht, vooral in het
lijden en de beproevingen. Daags voor haar
overlijden - toen alles volbracht was, zoals
bij Kristus op het Kruis - klonken haar laatste
woorden eenvoudig maar als een syntese van
haar leven : « Ik ga bij Jezus ».

Verrezen Heer,

wij zijn zeker dat Gij deze heilige vrouw
nu reeds verheerlijkt hebt bij U.

Wij loven en prijzen U daarom.

Wees Gij ook nu de « goede Herder » voor
het gezin dat beproefd achterblijft.

Gij kent elkeen bij zijn naam. Leid hen steeds
naar « groene weiden », opdat zij het Leven
en het Geluk zouden vinden, in overvloed.

De families

VAN DER HAUWAERT,
DE VLEESCHOUWER,
MACHTELINCKX,
DELAHAYE,

danken U voor uw bliken van kristelijke
deelneming.