

+
DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

Marie VAN DER HAUWAERT

weduwe van Edgard VAN NIEUWENHOVE,

geboren te Nederbrakel op 1 augustus 1897 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Heestert-Zwevegem in het Rustoord « Marialove » op 22 januari 1980, gesterkt door een oprecht christelijk leven en door de HH. Sakramenten.

Dierbare vrienden, gij zijt met velen naar hier gekomen om uw medeleven te betuigen met een beproefde familie... Moeder is van ons heengegaan : er is nu een blijvende leemte in ons leven... welja, wij weten het, moeder was hoogbejaard en toch doet het pijn, maar onze dankbaarheid mildert en overtreft onze droefheid.

Mama, oma... je was een door en door goed mens, de schoonheid van uw stille leven blijft voor ons als een lichtende ster en een onvergankelijke wegwijzer. De Heer was steeds uw kracht en het geheim van uw levensoptimisme : in de blijde en droeve dagen die mekaar regelmatig afwisselden.

Uw gedachtenis en uw persoon blijft in ons midden omdat heel uw leven een oprechte uiting was van uw christelijke overtuiging en betrouwen op God.

Je zei ons geen vaarwel, je nam geen afscheid, het is alsof gij nu bij ons wilt blijven... maar uw weg naar de Heer was voorbereid door uw voortdurend samenzijn met uw verlosser in gebed en communie.

Dank je mama, oma... om die onvergankelijke waarden die we van jou mochten ontvangen : de toewijding van je hart, uw dynamisme, eenvoud en oprechtheid ; en vooral uw geloof in God en in de mensen. Het leven zal nu harder zijn voor ons allen zonder jou, maar uw voorbeeld zal ons helpen om moedig te blijven en goed te zijn voor elkaar.

Mijn goede kinderen en lieve kleinkinderen, uw grote liefde voor mij en uw voortdurende tere bezorgdheid waren de grootste vreugde in mijn leven.

Dierbare Zusters en personeel, gij waart voor mij engelen van liefde en toewijding, gij hebt mij reeds een voorsmaak gegeven van het hemels samenzijn met Christus, die in ons allen leeft als de zorgende en verzorgende.

H. Maria, Moeder van God en mijn patroones, wees Gij nu mijn voorspraak bij de Heer, zoals Gij in mijn leven steeds mijn toevlucht zijt geweest.

Voor uw bliken van medeleven in hun rouw, danken U oprecht :

de families VAN DER HAUWAERT,
VAN NIEUWENHOVE, DE GEETER, VANDER
MIJNSBRUGGE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel