

De Dood is de weg tot het leven.



Bid voor de Ziel

van Mejuffer

MATHILDE VAN DER HAUWAERT

dochter van wijlen

Mr Emmanuël en Mw Coleta VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel, de 13 October 1865, en
aldaar godvruchtig overleden de 1 April 1952.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



De dagen van ons leven gaan voorbij als een schaduw. God heeft aan ons mensenleven palen gesteld, die men niet kan overschrijden; daarom bezit deze alleen de ware wijsheid, die leeft in de "vreze Gods", en het kwade uit zijn leven verbant.

Zoals Pasen de christenmens oproept om uit de zonde op te staan, zo heeft God deze eenvoudige ziel geroepen om bij Hem een nieuw leven te beginnen. Bij God immers zal zij nu de eeuwige Paasvreugde genieten. Mogen wij, christene mensen, die met Pasen ons gaan in orde stellen met O.L. Heer, beter begrijpen dat God de loner is van het goede en de straffer van het kwade en dat Hij ons eenmaal zal oordelen over ons doen en laten hier op aarde.

Mijn duurzame familieleden, ik zeg U geen vaarwel maar een tot weerziens Hierboven. Ik ben U dankbaar om uw genegenheid en uw zorgen, die u mij met liefde bewezen hebt. Bij O.L. Heer vraag ik nu dat Hij er U honderdvoudig zou om lonen. Vergeet mij niet in uw gebeden.



Mijnheer en Mevrouw Cyriel VAN DER HAUWAERT-COESSENS, kinderen en kleinkinderen;

De Familiën VANDER HAUWAERT-VAN WYMEERSCH;

Bedanken voor de bliken van innige deelneming.

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt.