

Ik leefde lang. Ik leerde goed  
de kunst om wel te sterven.  
Ach Onbeveikte, ik bid U, doet  
mij 't eeuwig leven erven. G. Gezelle

†

**Bid voor de zielerust**

van de Heer

## **RENE VANDERHAUWAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**ANNA VEYS**

geboren te Mater op 9 juli 1888 en godvruchtig  
overleden te Ronse, op 9 september 1977,  
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Zalig de mens, die de beproevingen doorstaat,  
want na de beproeving zal hij de kroon van leven  
ontvangen. H. Jakobus

Lang heeft hij geleefd, veel gewerkt en op het  
einde nog veel geleden. Hij was gehecht aan vrouw  
en kinderen en bezorgd om hun geluk. Moge hij  
van God eeuwig leven ontvangen en onvergankelijk  
geluk.

Op U, Heer heb ik vertrouwd. In eeuwigheid zal  
ik niet teleurgesteld worden.

Mijn goede vrouw, mijn geliefde kinderen, houd  
mijn gedachtenis in eer. Gij allen, mijn verwanten  
en vrienden, bid voor mij.

**HIJ RUSTE IN VREDE.**

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw René VANDERHAUWAERT, geboren Anna VEYS,

Heer en Mevrouw Florent HANSENS-VANDERHAUWAERT, kinderen en kleinkinderen,  
Heer en Mevrouw Marc BOCCAUX-VANDERHAUWAERT, kinderen en kleinkind,  
Heer en Mevrouw Jules FAUCONNIER-VANDERHAUWAERT, kinderen en kleinkind,  
Heer en Mevrouw Lucien DECLERCQ-VANDERHAUWAERT, kinderen en kleinkinderen,  
Heer en Mevrouw Wilmer VANDERHAUWAERT-GARSBEKE en kinderen,

De families VANDERHAUWAERT, WALRAEVE, VEYS en AELVOET,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen tref**