

Gelukkig wie op de Heer zijn hoop stelt,
hij is als een boom, aan water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd. Ps 1.



Uitnodiging tot gebed voor

Victor VAN DER HAUWAERT

echtgenoot van

MARIA-ANNA TRONCQUO

geboren te Roberst op 12 juni 1892 en thuis
ontslapen te Rozebeke op 16 februari 1988,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Gewezen lid van de Christelijke bond
van de gepensioneerden.

Vereerd met de zilveren medaille
der Orde Leopold II.

Anna TRONCQUO, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,

De families

VAN DER HAUWAERT-PIETERAERENS
en TRONCQUO-ROELAND

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en gebeden.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81
9630 Zwalm - tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31

God, Gij hebt gezegd
dat Gij verblijf zult houden bij hen
die oprecht willen zijn en eerlijk van hart.
Heilig ons zodat Gij onder ons kunt wonen
en uw aanwezigheid de ziel wordt
van ons leven. (openingsgebed 6e zondag)
Daags vóór de boetetijd aanvangt
die ons naar Pasen voeren zal,
heeft vader zijn leven voltooid
in de geborgenheid van eigen thuis.
Hij was de laatste zijner generatie.
Heel lang mocht hij onder ons zijn
in de eenvoud van het landelijk midden,
met de dagelijkse zorg voor erf en akker,
doorheen de loop der jaren en seizoenen,
met de bekommernis voor vrouw en gezin,
meelevend met de lasten en vreugden van
de buurt onder de kerktoren, de parochie.
Na de blijdschap van de diamanten jubilee
met kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
volgden de jaren van verzwakte gezondheid,
in gedwongen rust achter de stoof...
maar 't was goed zo, in Gods handen zijn,
sluimeren, bezoekers zien, glimlachen,
bidden, de paternoster naar aloud gebruik.
We danken U, God, voor wat goed was,
voor uw sterkte die Gij ons hebt gegeven
om vader tot op 't laatst thuis te verzorgen,
samen met moeder, familie en verpleegsters.
Neem hem op in de eeuwige Paasvreugde
en houd ons samen rond zijn gedachtenis
en in het spoor van Jezus, onze Heer.
O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.
