

«Hoopvol zien wij uit naar de komst
van de Verlosser»



Aandenken aan
MEVROUW

Julia VANDERHEGGEN

weduwe van de Heer
Arthur VERHAUWAERT

*geboren te Semmerzake op 27 april 1915,
en godvruchtig overleden te Gavere (Mariahuis)
op 3 december 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten.*

Vrij plots is Julia van ons heengegaan, zo gaarne was ze thuis gebleven. Haar ziekte noodzaakte haar naar het Rusthuis te gaan. Zij had daar een zeer goede verzorging. Dit mocht echter niet baten. Julia heeft de laatste tijd veel geleden. Bijgestaan door haar familieleden en verplegend personeel heeft zij de laatste maanden geleefd tussen hoop en vrees.

Julia was een goede christelijke vrouw. Zij had een doorbrave man, die zij jammer genoeg veel te vroeg verloor.

De eenzaamheid drukte zwaar op haar. De familie stond haar zo goed mogelijk bij om haar eenzaamheid te verlichten.

Wij bidden dat Julia in deze Adventstijd na een tijd van lijden en hoopvol verwachten, nu bij de Heer Jezus thuis mag komen en bij haar geliefde echtgenoot Arthur.

Moge de Kerstvrede en het zachte licht van het kerstkind nu haar vreugde zijn.

De families
VANDERHEGGEN - VERHAUWAERT -
MOERMAN - LANGLOIS

*danken U van harte voor de
blijken van deelneming en gebed.*

*Rouwond. M. Van der Haegen & zoon, Vurste, tel. 84.19.49
Drukk. De Vuyst, Gavere, tel. 84.19.84*