

In al uw werken en in al uw gedachten,
gedraag U zo alsof ge heden sterven moest.



TOT VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

**Marie-Pharaïlde
VANDERHEGGEN**

echtgenote van de Heer

Jozeif NAESSENS,

geboren te Gavere op 14 mei 1895 en
godvruchtig overleden te Zottegem op
23 september 1971,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals het gisteren nog zomer was en van-
daag de herfst is ingetreden, zo is deze goe-
de vrouw ons ontvallen. Het is allemaal zo
rap gegaan. Omdat zij schoon heeft geleefd
durven wij de Heer bidden dat zij de he-
melse vreugde moge binnengaan. Zij heeft
in haar leven hard gewerkt en geleefd voor
echtgenoot en kinderen.

Zij wist dat die zogenaamde goede tijd
van vroeger, een harde tijd was waar ge veel
moed en veel geloof moest opbrengen om
te volharden.

Het geluk van vader en van haar kinderen
en kleinkinderen was de kroon in haar leven.

Liefste echtgenoot, treur niet; we hebben
steeds leed en vreugde samen gedeeld. Tot
weerziens in de hemel.

Beste kinderen en kleinkinderen, bewaar
de eenvoud van moeder in uw hart en blijf
één in het geloof en de liefde tot mekaar.

Beste vrienden, een klein gebed a.u.b.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Uw gebed voor de dierbare overledene was
ons een zoete troost,
Uw deelneming een ware steun in deze
diepe smart,

hiervoor danken U :

**De families VANDERHEGGEN, NAESSENS,
MOERMAN en BAELE**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel