



*De stille bij je heengaan is groot,
maar in ons hart blijf je verder leven.*

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert, Omer, Alphons VAN DER HEYDEN

zoon van wijlen Marien en Germaine
VAN DER HEYDEN - LOOSVELDE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 1 januari 1927 en godvruchtig
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 13 maart 1997,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving en de Pauselijke zegen.

Gepensioneerd mijnwerker.

De overledene werd geboren te Sint-Maria-Oudenhove. Zijn ouders woonden op de Berendries en daar is hij heel zijn leven blijven wonen. Toen hij veertien jaar oud was vertrok Albert naar de koolmijnen, zwaar en ongezond werk voor een jongen van die leeftijd. Er was echter niet veel andere keus. In 1960 had Albert reeds genoeg jaren gewerkt om op pensioen te gaan. Hij heeft er lang kunnen van genieten. In zijn vrije tijd ging hij hier en daar een handje toesteken. De mensen helpen deed hij graag. Albert was iemand die graag buiten was, die graag bezig was. Zijn grote hobby waren zijn twee paarden. Daar hield hij van en hij zorgde er goed voor. Zo gingen de jaren voor Albert voorbij, geen tijd om hem te vervelen.

Zijn aandacht ging naar de mensen, naar de dieren, naar de tuin, naar zoveel dingen.

In 1991 echter werd hij getroffen in zijn gezondheid. Er werd voor zijn leven gevreesd maar Albert herstelde, al bleef hij wel beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Toch bleef hij goed gezind en optimistisch. De heilige Communie, hem aan huis gebracht bij de hoogdagen, gaf hem kracht en sterkte en heel veel geduld.

Enkele maanden geleden doken er opnieuw problemen op met de gezondheid. In november volgde een opname in het ziekenhuis en hoe hijzelf en vele anderen ook hoopten op beterschap, deze kwam er niet. Albert heeft de laatste maanden veel lijden gekend maar toch bleef hij altijd goed gezind en het ging altijd goed met hem. Stilletjes is hij naar de Heer toegegaan, verlost uit zijn lijden zeggen wij. Moge hij nu de volle vrede, het eeuwig geluk vinden bij onze goede en barmhartige God.

Beste zus Jeannine, vele jaren mocht ik bij u thuis zijn en zorgde u goed voor mij, ook tijdens mijn ziek zijn. Van harte dank daarvoor. Moge God u daarvoor overvloedig belonen.

Beste familie, van harte dank voor uw vele blijken van goedheid en genegenheid. Over de dood heen blijven wij verbonden met elkaar vooral door ons gebed. Eens zien wij elkaar terug bij de verzen Heer.

Namis op donderdag 3 april 1997 om 18.45 uur.

De families :

VAN DER HEYDEN - LOOSVELDE
danken U voor uw gebed en meelevens.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel