

De kwellingen met geduld geleden, volmaken
de kroon die God ons bereidt in de Hemel.

H. Alph.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons Van Der Heyden

Echtgenoot van

Mevrouw Julienne De Borre,

geboren te Erwetegem, de 26 Maart 1900, en god-
vruchtig overleden te Sint Martens Lierde, de 28
December 1950, gesterkt door de laatste troostmid-
delen onzer Moeder de H. Kerk.

O Heer, hoe wreed is de slag die ons treft, hoe
zwaar het kruis dat op onze schouders drukt !

Waarom toch hebt Gij zo vroegtijdig weergeeist
deze die Gij ons hadt gegeven tot onze troost en
die ons zo duurbaar was en zo onmisbaar voor ons
geluk ? Gij hebt het gewild dat hij aan onze liefde
ontruikt werd ; doch het hoofd ootmoedig buigende
zeggen wij : Vader, niet onze maar Uwe wil ge-
schiede !

Wij hebben hem bemind in dit leven, verlaten wij
hem niet, vooraleer wij hem door onze gebeden in
het huis des Heren hebben binnen geleid.

Vaartwel, beminde Echtgenote en duurzame Kin-
deren, ik hoopte nog lange jaren met U te mogen
blijven, maar de goede God heeft het anders ge-
wild. De dood kan ons leven toch onze liefde niet
breken. Nog enige tijd en wij zien elkander weder
in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsb.

De familie VAN DER HEYDEN,
De familie DE BORRE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.