

De dood is het einde van den arbeid, de beloning onzer beproevingen, de kroon van ons strijden. H. Joh. X



GODVRUCHTIG AANDENKEN
van Mijnheer

VAN DER HEYDEN EDMOND

zoon van wijlen

AUGUST en SABINA FREDERICQ

Geboren te Ste Maria-Lierde de 3 Januari 1866,
en er zeer godvruchtig overleden, de 30 Nov. 1952.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De terugblik over een lang diep-christelijk leven, al is het in bescheiden eenvoud voorbij gegaan samen met het vaste vertrouwen op Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid, geeft de mens van jaren bij de naderende dood, een kalme en rust, waarover jongeren verbaasd staan.

En toch, waarvoor is ten slotte de mens op aarde? Om in dit leven God te dienen en Hem hierna te aanschouwen.

Gelukkig dan wie met St. Paulus mag zeggen: " mijn leven gaat naar 't einde, ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop ten einde toe volgehouden en 't Geloof bewaard. Voor het overige rest mij de kroon der gerechtigheid. „

Duurbare Zusters en Familie, hebt dank voor uw goede zorgen en genegenheid die ik in ons lange samenzijn mocht onder vinden ; over het graf heen zal die blijven voortbestaan, vooral in uw vurige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën VAN DER HEYDEN en
FREDERICQ.

De dertigdaagse missen zullen gelezen worden door
E.H. Van Pottelsberghe, St. Lievenscollege, Gent.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.