

Een onbevlekt leven is een volle ouderdom.
Sap. IV. 9.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEJUFFER

**Ernesine-Irma
VAN DER HEYDEN**

geboren te St-Maria-Lierde, den 15 Augustus 1874
en er godvruchtig overleden den 25 Juni 1950,
versterkt door de Troostmiddelen

onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en
van verschillende godvruchtige genootschappen.

De dood is beter dan een pijnlijk leven en de
eeuwige rust beter dan een bijblijvende ziekte.

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten,
dat ik in de wereld geleefd heb in de eenvoudig-
heid des harten en in de rechtzinnigheid die
God aangenaam is. (ad Cor.)

Geleefd hebbende in de vrees des Heren, is
zij in vrede gestorven. (Tob.)

O Maria, aan U heb ik mij toegewijd van mijn
kinderjaren af; Gij waart mijn schild in den
strijd, mijn troost in mijn smarten en lijden, ik
was uw kind; tot U, o goede Moeder, ben ik
thans teruggekeerd.

Dierbare zuster en bloedverwanten, de enge-
len des Heren hebben mij binnengeleid in het
hemels Paradijs; hebt dank voor uw tedere zor-
gen en genegenheid en vergeet mij niet in uw
gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

De familieën **VAN DER HEYDEN** en **SIBILDE** bedanken U voor de blijken
van genegenheid, hun betoond bij het overlijden van

MEJUFFER

Ernesine-Irma VAN DER HEYDEN

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.