

GELOORD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Georges Van Der Heyden

echtgenoot van Mevrouw

Odette De Roeck

geboren te St-Maria-Lierde, de 16 april 1930,
en er godvruchtig overleden de 19 april 1962,
gezelfd met de H. Ziekenolie en gesterkt door de
H. Teerspijze en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Bond van het H. Hart.

Terwijl de wereld zich gereed aan 't maken was, om het
Paasfeest te vieren, viel over een jong gezin de dood;
die voor deze aarde scheiding bracht tussen geliefden.

De duurzame overledene verhoopde nog zoveel van het
leven, hij had die jaren, waarop de mens nog immer voor-
uit ziet; niemand waant zich dan reeds op de drempel
der eeuwigheid!

Hoe zwaar de slag voor ouders, hun kind het eerst te
zien gaan. Wat droefheid en leemte, waar aan vrouw en
kind, een jonge vader wordt ontnomen!

En toch, wie zou kunnen zeggen: „Heer, zo mocht Gij
niet handelen„? Hij is immers de Heer en kent van elk
gebeuren het waarom, dat geen beperkte mensengeest
achterhalen kan.

Mijn geliefden, niets hebt gij onbeproofd gelaten om mij
te behouden, om mij te troosten. Met overgroot vertrou-
wen hebben wij allen samen, de Heer en zijn heiligen
aanroepen. Het behoud voor deze aarde kregen we niet,
in ruil voor ons bidden.

Doch troost U bij de gedachte dat het gebed en de veel-
vuldige communie toch niet nutteloos is geweest. Wat
al sterkte putte ik er niet in, om maanden aan een stuk,
het zwaarste lijden te dragen, altijd nog met een zekere
opgeruimdheid en een zekere hoop op genezing; zodat
we mogen hopen, dat het langdurige lijdensbed, de lou-
tering is geweest voor de opgang naar God.

Geliefde Echtgenote, ouders, broers en zuster, mocht in
deze pijnlijke slag, mijn geduldig gedragen lijden, samen
met de verzekering dat gij allen deed, wat menselijk
mogelijk was. U een blijvende troost zijn.

Voor de rest reken ik op onze verbondenheid in het
gebed, in de liefde die gij mij hebt toegedragen, draagt
ze samen met uw goede zorg over op onze geliefde Kurt.

Aan allen nog een woord van dank, om de genegen-
heid en zorgen, welke ik tijdens mijn ziekte mocht
ondervinden, vooral van vrienden en geburen, welke
nacht en dag gereed stonden, om met pijnstillende
middelen mijn lijden te verzachten.

Mogen zij samen met werkmakers en vele andere
vrienden, door een vurig gebed mij hun trouw blijven
bawijzen.

Door Uw heilige verrijzenis, verlos ons. Heer.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën VAN DER HEYDEN, SCHOTTE,
DE ROECK en DE BRAKELEER.

Uitg. L. Sardiaccourt, St.-Maria-Lierde