

†

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Gerardine
VAN DER HEYDEN**

**Weduwe van de heer
Prosper, Joseph MEULEMAN**

Geboren te Nieuwerkerken op 10 augustus
1914 en godvruchtig overleden in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent op 26 juli
1979, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken

Lid van de bond K.V.L.V.

Zovele maanden reeds streed moeder met al haar wijskracht tegen het naderend einde. Niet dat ze bang was van de dood, maar haar sterk karakter kende geen opgeven, gewoon als ze was de moeilijkheden niet uit de weg te gaan, maar ze te overwinnen. Ze was de sterke vrouw uit de bijbel, die 's morgens vroeg reeds haar taak aanving met een gebed en die 's avonds laat nog geen rust gunde aan haar handen. Gans haar leven heeft ze immers de volle verantwoordelijkheid gedragen voor haar gezin en allen die oud of ziek bij haar een toevlucht vonden. Bij God en haar geliefde man, waarover ze met zoveel tederheid kon spreken, heeft ze nu de vrede gevonden.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, God heeft een einde gesteld aan mijn lijdensweg. Ik dank u voor uw genegenheid en was gelukkig u dichtbij te weten tijdens mijn laatste levensuren. Bidt nu voor mij zoals ik het u geleerd heb.

Beste Georgette, gij waart werkelijk de trouwe huishoudster gedurende mijn laatste levensjaren. Moge God u die trouw belonen. Vaart allen wel.

De families :

VAN DER HEYDEN, MEULEMAN,
DE TROCH en ROELS,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Begrav. : De Rycke - Tel. 21.54.21