

” Rechtvaardig zijt Gij, Heer.

Uw oordeel is volgens recht.

Handel met uw dienaar volgens uw
barmhartigheid ”

(liturgie 17e zondag na Pinksteren)



OPDAT DE HEER HEM ZIJN BARMHAR-
TIGHEID TONE,

BID VOOR DE HEER

GUSTAAF VAN DER HEYDEN

zoon van wijlen Richard en Maria DEPESEMIER

geboren te Nederbrakel op 7 november 1912 en
godvruchtig overleden te Gent op 5 oktober 1965,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

LAAT ONS BIDDEN :

God wie het eigen is altijd barmhartig te zijn
wij smeken U voor uw dienaar Gustaaf,
die Gij uit deze wereld hebt laten heengaan ; laat
uw heilige engelen hem opnemen en geleiden naar
het hemels vaderland het paradijs : zodat hij die
in U geloofde en op U vertrouwde, de eeuwige
straffen moge ontgaan, en deel krijgen in de
hemelse vreugde, door Kristus onze Heer.

(Gebed uit de begrafenismissie).

De duurzame overledene is altijd een minzaam
man geweest voor zijn omgeving. Hij telde niets
dan vrienden, daarom is zijn afsterven dubbel
pijnlijk.

Beste familieleden en vrienden, onze familie-
banden worden niet verbroken door de dood,
maar aan de overzijde van het graf blijven wij
door de gemeenschap der Heiligen met elkander
verenigd. Gedenkt mij vooral in uw gebeden en
in de H. Mis. Tot weerziens in het Hemels Jeru-
zalem.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families VAN DER HEYDEN en DEPESE-
MIER,

zeer gevoelig voor Uw bliken van
kristelijke deelneming danken U van
harte.