



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

HECTOR VAN DER HEYDEN

weduwnaar van Mevrouw

JULIA VAN WAMBEKE

levensgezel van Mevrouw

YVETTE VAN HUFFEL

geboren te St.-Martens-Lierde op 4 april 1928 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 5 november 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.



De families

**VAN DER HEYDEN, VAN WAMBEKE,
DE BORRE en KINDT,**

danken U van harte voor de blijken van
innige deelneming.

In deze tijd dat de chrysanten bloeien en de
herfstbladeren neervallen, dragen we onze goede
vader naar zijn laatste rustplaats.

Zoals het leven van elke mens, kende ook hij
goede en kwade dagen, vreugde en pijn gingen
aan zijn leven niet voorbij.

Wees dan barmhartig voor hem zoals voor ons
allen, Gij wilt dat geen enkel mens verloren
gaat die in U gelooft.

Vergeef hem wat hem nog in de weg staat
voor eeuwig heil, opdat ook hij moge deelge-
noot worden aan Uw eeuwige heerlijkheid.

Gun aan hen die thans treuren om het pijn-
lijk heengaan, dat zij getroost worden door het
heilzaam geloof in eeuwig leven.

Bemide zoon, zoveel liefde en leed hebben
wij met elkaar gedeeld, geef mij voortaan uw
bede en moge God u helpen en steunen.

Dierbare familie en vrienden, oprecht dank
voor uw vriendschap en genegenheid, wees mij
in uw gebed indachtig.