

*Er is een goede man gestorven.  
Zijn leven was een rechte lijn.  
Hij had sinds lang de kracht verworven  
om steeds een eerlijk mens te zijn.*



Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

**De Heer**

**Julien VAN DER HEYDEN**  
echtgenoot van **Mevrouw Stephanie D'OLIVIER**

Geboren te Sint Martens Lierde op 19 mei 1925  
en godvruchtig overleden in familiekring  
te Overboelare op 17 september 1998,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Voorzitter CVP sectie Overboelare.

Lid van de partijraad en partijbureau CVP Geraardsbergen.

Bestuurslid K.W.B. - A.C.V. - A.C.W.

Lid beheerraad parochiaal centrum Sint-Alejoondis.

Bestuurslid toneelkring 'De Fendrecht' Overboelare.

De families : VAN DER HEYDEN - D'OLIVIER  
DE BORRE - COSIJNS  
danken u voor de vele blijken van oprecht medeleven.

Nadienst op zaterdag 3 oktober 1998 te 19.00 uur.

Vandaag verliezen we een heel verdienstelijk man, verdienstelijk voor zijn gezin maar ook voor de parochie en het verenigingsleven. Julien plaatste zichzelf steeds achteraan om de anderen naar voor te brengen. Iedereen die hem ontmoeten mocht werd gesterkt door zijn menslievendheid, zijn inzet en bereidwilligheid. Betrouwbaar tot en met was hij bereid om steeds anderen te helpen. Wat er ook moest gedaan worden in het Parochiecentrum of de beweging, steeds werd er op Julien beroep gedaan en hij deed het van harte. Zelf reeds ziek ging hij met ziekenzorg mee om de zieken te vervoeren. Kort voor Kerstmis kon Julien zijn ziekte niet meer verbergen. Vele maanden reeds had hij het voor zijn gezin verborgen gehouden. Het is een lange en pijnlijke lijdensweg geworden. Verschillende malen werd hij gehospitaliseerd. Anderhalve maand geleden ontving hij op een zeer vrome geloofs wijze het zielsacrament. Hij was steeds attent en dankbaar. De laatste 7 weken is Julien moegen thuis zijn. Hij heeft nooit geklaagd ondanks de vele pijn. Tot de laatste minuut is hij bewust gebleven en omringd door zijn echtgenote en kinderen - die hem enorm liefdevol hebben verzorgd en bijgestaan - is hij van ons heengegaan.

Heer onze God, ondanks onze droefheid van dit heengaan zijn we toch immers dankbaar om dit mooie te vroeg voltooide leven van Julien. Hij was voor allen een voorbeeld van inzet, geloof en zachtmoedigheid. Wij bieden U Heer, laat Julien nu voor eeuwig thuiskomen in uw onbegrensde liefde en laat ons ervaren dat hij - ook nu nog - intens verbonden blijft met zijn familie en zijn parochie

St. Alejoonde, die hij zo vereerde, bid voor hem.

Overboelare, 23 september 1998

Begraaf. Druk. Collier - De Taeye \*Moerbeke\* 054 /41.35.00