

Kom, gezegende van mijn Vader.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Leo, Gerardus Van Der Heyden

echtgenoot van Mevrouw

Stefanie DE ROECK

geboren te Erwetegem op 8 maart 1908 en er
schielijk overleden op 19 februari 1972, gesterkt
door de HH. Sacramenten der zieken en de
pauselijke zegen.

"Gedraagt U als mensen die wachten op de
terugkomst van hun heer, om als hij aankomt
en klopt hem aanstonds open te doen. Gelukkig
de dienaars die de heer bij zijn aankomst wa-
kende zal vinden. Voorwaar Ik zeg u, hij zal
hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te
bedienen. Weest ook gij bereid, want de men-
senzoon komt op een uur dat ge hem niet ver-
wacht." (Lc. 12, 35-40).

"Nog een korte tijd en ge aanschouwt me
niet meer, en weerom een korte tijd en ge zult
me zien. (Jo. 16, 16)

Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wan-
neer ik u zal weerzien, zal uw hart zich ver-
heugen en uw vreugde zal niemand u kunnen

ontnemen. Want wat ge de Vader ook zult vra-
gen in mijn naam, hij zal het u geven."

"En hij zal u geven een wit steentje en daar-
op een nieuwe naam, die niemand lezen kan
dan hij die die steen ontvangt. God-met-ons."



De families VAN DER HEYDEN,
DE ROECK,
SIMOENS,
VAN DEN BOSSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van innige deelneming en DANKEN U.

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem