

Weest tot de dood toe getrouw en ik zal u de kroon
des levens geven.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Juffrouw

Leonie Van der Heyden

dochter van wijlen

August en Sabina Fredericq

geboren te St Maria-Lierde, de 3 November 1867.
en er godvruchtig overleden de 18 April 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

Zalig dezen die in de Heer sterven. Zo
zegt de Geest: "Van nu af zullen zij uitrusten
van hun arbeid, want hun werken volgen
hen ..." Apoc. XIV 13.

In de eenvoud des harten heeft zij God
onophoudend bemind en gediend, van in
haar jeugdige jaren tot op haar hoge ouder-
dom, immer naarstig werkend en voor de
lasten van het leven haar troost zoekend in
het gebed. En kwam dan het lijden, dan kon
zij het ook dragen, wetend dat wie met
Christus lijdt eens met Christus zal verheer-
lijkt worden.

Duurbare familie, hebt dank voor uw
trouwe zorg en blijken van genegenheid.
Blijft immer goede christenen lijk onze fa-
milie altijd was en vergeet mij niet in uw
gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)



Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

*De Familiën VAN DER HEYDEN
en FREDERICQ danken U hiervoor.*

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.