

Ik geloof dat mijn verlosser leeft en dat ik op de
jongste dag verrijzen zal. Off. Ov.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Leontine Van der Heyden

weduwe van Mijnheer

Petrus Meersman

geboren te St Maria-Lierde, de 22 Februari 1870.
en er godvruchtig overleden de 28 April 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Mijn levensavond neigt ten nacht. Ik zal
met blij verlangen mijn loon uit Gods hand
ontvangen.

Door lijden en dood bracht onze Godde-
lijke Zaligmaker ons het schitterend eeuwig
leven. Gelukkig de mens wiens hoop de
naam des Heren is en zijn ogen niet geslagen
heeft op dwaze en vergankelijke dingen.

Zij heeft een schone ouderdom bereikt
en haar dagen zijn vol verdiensten geweest,
want zij was een voorbeeld van werk-
zaamheid en christelijk leven.

Duurbare Familie, draagt de vrede des
Heren met u mee door het leven. Hebt dank
voor uw genegenheid en zorgen en wilt mij
nog soms gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

†

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost :

*De Familiën VAN DER HEYDEN,
MEERSMAN, SIBILDE en VAN DE
VELDE danken U hiervoor.*

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.