

De Moeders gaan maar sterven niet

TROOSTEND AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Maria, Clemence, Georgine  
VAN DER HEYDEN**

weduwe van de Heer

**Albert Van den Dooren**

geboren te Erwetegem op 10 november 1903  
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen  
in het Stedelijk ziekenhuis op 26 februari  
1973, gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke zegen.



De families VAN DER HEYDEN, VAN DEN  
DOOREN, SIMONS en ROOS,

danken U innig voor uw blijken van  
deelneming en gebeden.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Moeder is de schoonste naam, die een mens  
hier op aarde dragen kan. Die naam noemt  
ons het meesterwerk van Gods handen : de  
vrouw die ons het leven gaf en die sindsdien  
nooit ophield te betonen... haar goedheid,  
haar liefde in werken en lijden, haar hart  
en haar handen.

Zoveel jaren was zij ziek. Het zijn lange  
dagen en nachten, wanneer men de huis-  
kamer niet meer verlaat, met als afwisseling  
de zetel en het bed. Zij die nooit lang ziek  
waren weten niet hoe goed het doet nu en  
dan een bezoek te krijgen.

De grootste troost en opbeuring is nog dag  
en nacht iemand bij zich te weten die U  
altijd ten dienste staat.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en fa-  
milie, ik begrijp uw droefheid ; gij weet wat  
ik voor U gedaan heb, maar méér nog hebt  
gij voor mij gedaan. De Heer trooste U in  
uw droefheid.

Ik ga naar vader om er samen met hem uw  
voorsprekers te zijn. Bidt voor mij samen  
met uw kinderen in de zondagmis en leeft  
zo, dat gij nooit moet verlegen zijn tot het  
zetten van de grote stap naar de eeuwigheid.

Moeder, ten paradijze geleiden U de engelen.