

Geloofd zij Jezus Christus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

**Omer
VAN DER HEYDEN**

**Weduwnaar van Mevrouw
Maria Oda VAN LIERDE**

**Echtgenoot van Mevrouw
Irma HAEGEMAN**

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove,
op 25 december 1892 en overleden te Brakel,
op 9 december 1978.

Oudstrijder 1914-1918 - Vuurkruiser
Oorlogskruis met palmen - IJzer kruis
Zegemedaille - Herinneringsmedaille
van de oorlog 1914-1918
Kruis van Officier in de orde van Leopold II
met zwaarden
Kruis van Officier in de kroonorde met
gulden zwaarden.

Een gebedsprentje nodigt u telkens weer uit te bidden voor de overledenen opdat God hen genadig zij en hen eens laat delen in zijn eeuwige Heerlijkheid. Want dat is de roeping van ieder mens en daar moet hij naar toe groeien doorheen zijn aardse bestaan.

« God, Gij zijt vergevingsgezind en wilt dat alle mensen zalig worden : wij doen een beroep op uw goedertierenheid, en vragen dat Gij Omer eens laat delen in de eeuwige zaligheid, op de voorspraak van de heilige Maria en van al uw heiligen, maar vooral door de verdiensten en het lijden en de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Christus ».

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, bid dan voor mij in familiegebed en in uw wekelijkse zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families :

VAN DER HEYDEN, VAN LIERDE,
HAUSTRAETE, DE SCHAEPDRIJVER en
HAEGEMAN,
**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq - St.-Maria-Oudenhove