

De Hemelse Vader moge in Zijn goedheid  
tot Zich nemen

Mijnheer

## OMER VAN DER HEYDEN

weduwnaar van Mevrouw

### AMANDINE DE BOE

Lid van « Kerk en Wereld » en van de kerkraad  
geboren te St.-Maria-Lierde, op 13 september 1892,  
en er godvruchtig overleden op 26 mei 1969,  
het sacrament der zieken werd hem in extremis  
toegediend.

Vader Omer was fier en oprecht tevreden over zijn kin-  
deren en kleinkinderen, aan wie hij steeds met eenvoudige  
goedheid een flinke opvoeding heeft geschonken.

In alle moeilijkheden heeft hij hen met vaderlijke gene-  
genheid bijgestaan opdat zij zich door alle wederwaar-  
digheden een weg zouden banen naar een schone en  
onbekommerde toekomst.

In stilte heeft hij gewerkt aan de opbouw van zijn gezin  
samen met zijn vrouw, die reeds vorig jaar op 13 juni  
hem is voorgegaan naar de eeuwigheid.

Dit heengaan van zijn trouwe echtgenote heeft hem diep  
getroffen, doch niettegenstaande deze en andere licha-  
melijke beproevingsen vond hij de sterkte om steeds naar  
de Heer gericht te zijn. Zei hijzelf onlangs niet: « In gans  
mijn leven heb ik slechts tweemaal de zondagsmis niet  
bijgewoond, dat is omdat ik de eerste keer ziek ben,  
sedert ik getrouwd ben. »

Hij was de goede en trouwe dienaar, daarom heeft de  
Heer hem op een onvoorzien ogenblik, zachtjes tot Zich  
geroepen om binnen te gaan in de vreugde van de Heer,  
en daar samen te zijn met haar die hem het dierbaarst  
was: zijn echtgenote.

Niet alleen voor zijn gezin, maar ook voor de anderen  
van de parochie, waarin hij een verantwoordelijke  
functie had, was hij een gediensig man. Men kon hem  
niets te veel vragen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, heb dank voor uw  
genegenheid en uw goede zorgen. Blijf trouw aan uw  
geloof en gedenk mij in uw dagelijkse gebeden.

Bid in mijn naam:

Nu geef ik U mijn ziel in handen:  
Gij zijt mijn Meester en mijn God.  
Op U vertrouw ik, laat geen schande  
mij overkomen en geen spot.

De trouwelozen moeten weten  
dat Gij op uw getrouwen waakt,  
dat Gij mijn baan hebt uitgeschreven  
en mij uw bijstand biedt en raadt.

Gedenk niet meer mijn kwaad verleden  
en wat ik in mijn jeugd misdeed;  
maar wees genadig en sta heden  
met uw vergiffenis gereed. (Ps. 24)



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families VAN DER HEYDEN,  
DE BOE,  
VAN DEN BERGE,  
DE HENAU.

---

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde