

"Ons leven hangt maar aan een draad
wie weet er, waar hij gaat of staat,
wanneer de dood zal komen
of hoe dat hem, bij nacht of dag,
zijn leven wordt ontnomen?" (Guido Gezelle)



Bewaar in uw gebed de gedachtenis aan

DE JONGE HEER

PETER VANDERHEYDEN

zoon van Michel en Monique Vanderheyden-Dupont
geboren te Zottegem op 14 november 1965
en na een smartelijk ongeval overleden
in het U.Z. Gent op 20 september 1989.

Op weg van zijn ploegwerk naar huis komt Peter
eeuwig thuis.

Een goed en gelukkig gezin wordt plots in diepe
rouw gedompeld. De oudste zoon in de volle fleur
van dit leven na een smartelijk ongeval verliezen
is een zwaar kruis voor de ouders, die daags
tevorens hun zilveren huwelijksjubileum vierden.
Is dit kruis dat deze werkzame ouders treft dan
niet onmenselijk zwaar? Staande bij het lijk van
deze stille, gezonde en plichtsgetrouwe werker
vindt de mens geen troostwoorden. Te veel men-
selijke dromen en verwachtingen van ouders en

familie vallen met een slag in duigen. Hier kan
ons Geloof in een hiernamaals berusting en hoop
geven.

Heer, wij geloven dat U de Heer bent van leven
en dood. Die gedachte geeft ons hoop. Maar als
we iemand nog zo jong plots verliezen, hebben
wij geen antwoord. Laat ons Heer, zijn leven in
uw handen leggen. Leer ons telkens weer "Uw
wil geschiede" bidden.

Dierbare Vader, Moeder, Pascal en Geert, al te
vroeg moet ik jullie verlaten. Duizendmaal dank
aan mijn ouders voor het zoveel mij gegeven, bij-
na vier en twintig jaar. Blijf vertrouwen op de
Godelijke Voorzienigheid, die de zijnen niet ver-
laat. Uw gebed en eensgezindheid zijn uw kracht
door het verdere leven.

Familieleden en vrienden, dank voor de genegen-
heid van U ondervonden, ook van mijn werkmak-
kers. Mocht uw medevoelen een troost zijn voor
mijn zo beproefde ouders.

O.L.Vrouw van Smarten, bid voor ons!
Akte van Geloof, Hoop, Berouw en Liefde.

De families VANDERHEYDEN - DUPONT
danken U voor de blijken van Christelijke
deelneming.

De namis zal opgedragen worden op zondag
8 oktober 1989 om 9.30 u. onder de hoogmis.