

Heer, laat uw dienaar heengaan in vrede.



Dit weze U een vroom aandenken aan

DE HEER

Remi VAN DER HEYDEN

echtgenoot van Mevrouw

Zoë Marie-Madeleine VEKEMAN

geboren te Erwetegem, 19 november 1888 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem in de Kliniek St-Elisabeth, 16 februari 1968, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en alle godvruchtige genootschappen.

Wij hebben het geluk gehad Vader lang bij ons te mogen houden.

Toen wij kind waren, konden we naar hem opzien als naar de sterke man, die voor ons werkte, die ons met vaste hand door het leven leidde. Toen hij oud geworden was, hadden wij bij hem de zekerheid van een zachte goede, godvruchtige man, die ons samen met moeder allen bijeenhield, en voor ons allen nog een steun bleef.

Gelijk hij geleefd heeft zo is hij van ons heengaan. Voor moeder en voor ons allen is het

een groot verlies, maar wij vinden onze troost in de woorden van de Heer "Wie in mij gelooft, zal leven in eeuwigheid".

Zijn leven gaat voort, zijn steun zal ons blijven helpen over de dood heen; in ons leven en in onze gebeden zullen wij zijn gedachtenis in ere houden.

Mijn Jezus, barmhartigheid



De Familiën VAN DER HEYDEN, VEKEMAN,
DE CROO en DE CUYPER,

danken U oprecht om Uw gebeden en deelneming in hun droefheid.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem