

"Zalig de doden die in de Heer sterven".
(Apok. 14,13)



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi VAN DER HEYDEN

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Anna DE BACKER

geboren te Sint Maria-Lierde op 11 maart 1894
en godvruchtig overleden in de kliniek "Dokter
Goffaerts" te Zottegem op 17 april 1977, nadat
hij de pauselijke zegen en de ziekenzalving ont-
vangen had.

"Wie onder de hoede van de Allerhoogste ver-
blijft, en in de schaduw van de Almachtige
woont, mag zeggen tot God : Mijn toevlucht en
sterkte, mijn God op wie ik vertrouw". (Ps. 91)

Na een leven van dienstbaarheid aan God en
de mensen is Remi tot zijn Schepper terugge-
keerd. In zijn handel en wandel heeft hij reke-
ning gehouden met Gods geboden, aanvaardde
de tussenkomst van de Heer in zijn leven en
had een grote eerbied voor alles wat met gods-
dienst verband hield. Door zijn jarenlange zware
arbeid als mijnwerker moest hij voorzien in het

onderhoud van zichzelf en in dat van zijn echt-
genote ; door dat zelfde harde werk bracht hij
het zijne bij tot het geluk en de warme gebor-
genheid van talrijke medemensen. Dat geluk en
die geborgenheid heeft hij zelf jarenlang mogen
genieten in het gezin dat voor hem in zijn oude
dag zorgde. Remi was werkelijk een gelukkige
oude man, die als hoogtepunten in zijn leven
van welverdiende rust beschouwde de vele ma-
len dat hij thuis de hoogdag mocht ontvangen.
Zijn dank ging dan naar God, die voor hem
"gezorgd" had, en eveneens naar die mensen,
wiens huiselijk geluk hij delen kon, en die hem
werkelijk aanzagen als lid van hun huiskring.
Zij en allen die met Remi bevriend waren, bid-
den nu : "God, betoon Uw trouw aan hem die
hier op aarde leefde in trouw aan Uw woord.
Verricht aan deze mens het wonder van het
Eeuwig Leven bij U. Amen.



De families : VAN DER HEYDEN,
BOURSAIN,
DE BACKER en
VAN DE VELDE

danken U voor uw deelneming
en vroom gebed.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem