

« Ik bleef vertrouwen, al zei ik : ik ben gebroken door smart ».



Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid
DE HEER

Remi VAN DER HEYDEN

weduwnaar van Mevrouw
Marie - Alice SCHOTTE,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 7 juli 1895
en er plotseling in de Heer ontslapen
op 27 april 1975.

Hij werd gezalfd met de H. Olie.

In zijn laatste levensweken werd Remi gekonfronteerd met de dood of de doodsdreiging : zijn broeder stierf en één zijner kinderen vocht om het leven. De rouw om een vroeger overleden zoon, de gedachte aan zijn gestorven echtgenote, al deze beproevingen maakten hem tot de man, die de woorden uit het Klaaglied wel tot de zijne kon maken : « Het geluk bleef verre van mij ; ik leef zonder hoop. Ik denk aan mijn nood en ellende : dit vergiftigt mijn leven. Desondanks prent ik mij in : zonder einde is Gods genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen ».

Inderdaad, nog steeds overtuigd van Gods bijstand en blijven hopen op de barmhartigheid van de Heer, zagen we hem op een lente-avond in de parochiekerk biddend onder

de eucharistieviering om het behoud van zijn zwaar-zieke zoon. « Goed is het, in stilte op redding van de Heer te wachten ». Vader zal wel aan de waarschuwing van Jezus gedacht hebben : « Wees ook gij bereid ».

« Vader, wij, uw kinderen weten best welk leven van werkzaamheid en zorg gij achter de rug hebt. Wij zijn er u dankbaar om, evenals wij God danken om de hoge ouderdom die gij in ons midden hebt mogen bereiken. Uw voorbeeld navolgend richten wij ons in deze beproeving met onze droefheid tot God : Heer, onze God, nu wij treuren om het heengaan van onze dierbare overleden vader, vragen wij U : laat hem delen in de vreugde van Jezus' verrijzenis ».

De families VAN DER HEYDEN, SCHOTTE,
VAN DEN BERGE, DE HENAU,

diep getroffen door uw blijken van kristelijk medeleven, danken U oprecht.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel