

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Richard VAN DER HEYDEN

weduwnaar van Mevrouw
MARIA DEPESEMIER,

geboren te Michelbeke op 30 januari 1889 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel op 13 juli 1964,
voorzien van het H. Sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Dit is een gedachtenisprentje dat U ontvangt en
U tevens uitnodigt : «Bid voor de ziel van Mun-
heer Richard Van der Heyden». - Doe dat dus regel-
matig. In iedere H. Mis bidden wij voor de
overledenen. Onmiddellijk na de Konsekratie bid-
den wij : «Gedenk, o Heer, al degenen die met het
teken van het geloof ons zijn voorgegaan uit dit
leven en rusten in vrede. - Heer, geef hun en al-
len die in Kristus rusten, de woonplaats van ver-
kwikking, licht en vrede. Door Kristus onze Heer.

Zo zullen wij dus bidden iedere maal dat wij de
H. Mis bijwonen en zeker in de zondagsmis voor
deze die ons duurzaam was.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gedurende mijn
leven heb ik voor U gewerkt en gezorgd, binst mijn
laatste levensdagen hebt gij mij in dankbare liefde
dit werk en die zorg willen vergoeden : daarom
dank ik U allen van harte. Blijft nu nog met de-
zelfde dankbare gevoelens bidden voor uw dier-
bare vader en moeder.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.



De families

VAN DER HEYDEN,
DEPESEMIER,
DE RIDDER,
SCHAMP,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.