

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar alleenlijk veranderd. Pr. Mis Ov.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Sidonie Van der Heyden

dochter van wijlen

August en Sabina Fredericq

geboren te St. Maria-Lierde, de 16 September 1869, en
er godvruchtig overleden op 3 Oktober 1954.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Ik heb op U, o Heer, gehoopt; ik heb
gezegd: „Gij zijt mijn God, mijn lot is in
Uw handen. Ps. 30, 16.

Wie dat gemeend kan zeggen mag met
vast betrouwen opgaan tot de Schepper,
want zich kunnen schikken naar Gods wil
maakt het eenvoudig leven rijk aan ver-
diensten.

Wie het dagelijks werk tekent met een
kruiske; het wel en wee uit Gods hand aan-
vaardt; wie het lijden en de lasten, zoals de
oude dag er veelvuldig meebrengt, geduldig
draagt en heiligt door gebed, die mag met
de psalmist zeggen: „Ik had de Heer altijd
voor ogen, daarom zal mijn lichaam rusten
met de hoop der verrijzenis. De Heer zal mij
vergelden volgens mijn gerechtigheid ...

Duurbare Zuster en Familie, hebt dank
om uw genegenheid en goede zorgen. God
moge het u lonen. Denkt nog dikwijls aan
mij in uw gebeden.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

*De familiën VAN DER HEYDEN en
FREDERICQ danken U hiervoor.*

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-Maria-Lierde.