

Gegroet, o H. Kruis, mijn enige hoop!

†

Bid voor de ziel van Mevrouw

SIDONIE VANDERHEYDEN

Echtgenote van Mijnheer

REMI GODDIJN

geboren te Opbrakel, de 7 Oktober 1873,
en godvruchtig overleden te Goeferdinge,
de 14 Maart 1952.

Voorzien van de HH Sacramenten der stervenden.

Dit is de ware levenswijze van den goeden christen: elken dag zo te leven als men begeert bij het uur der dood gevonden te worden.

Wanneer men het kruis der beproeving met sterken wil en kloeken moed omarmt en op zich laadt, dan vindt men een bron van oneindige zegening.

Lijden en afzien, en dat alles aanvaarden zoals het God belieft, is een schat voor de eeuwigheid! We denken daar niet genoeg aan, en we danken binst ons leven den Heer zo weinig om die gunst, omdat we ze niet begrijpen; zodra we aan de overzijde van het graf zullen zijn, zullen we de zoetheid smaken van dat gezegde; deze vrouw heeft hare pijnen verdragen met liefde en onderworpenheid; daarom zal ze nu bij den Heer er om geloond zijn.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, blijft innig met elkaar verbonden; ik verlaat u wel, maar toch zien we malkaar eens voor eeuwig terug hierboven.

Bidden we voor elkaar; God dienen is heerschen!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

Mijnheer Remi GODDIJN-VANDERHEYDEN, kinderen en kleinkinderen;

De Familiën GODDIJN, VANDERHEYDEN, MARREZ, DE STAERCKE.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.