

Uw taak, o moeder, leek gering,  
maar in uw huis hing zegening  
voor ieder mens ontloken.  
Uw hand volbracht haar kleine daad  
maar 't hart hebt gij naar liefdemaat  
als welig brood gebroken.

Moeder zijn is alles geven,  
zorg en lijden, liefde en leven,  
moeder zijn is alles derven,  
alles.. en tevreden sterven.



TOT VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Suzanne VAN DER HOEVEN

echtgenote van de Heer

Alfons DE CLERCQ

geboren te Heldergerm op 23 november 1925  
en overleden in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem  
op 12 mei 1987.  
Gesterkt door de H. Sakramenten van onze Moeder  
de H. Kerk.

„Suzanne is dood.” We konden het haast niet gelo-  
ven. Leven en dood kunnen hard zijn, alleen ons  
geloof is een houvast.

Suzanne laat een leegte na in haar gezin, in haar  
familie, in haar gebuurte en de parochie.

Ze hield van haar man, kinderen en vooral de klein-  
kinderen. Met een kleintje aan de hand, op en af,  
deed ze dagelijks de weg naar de kleuterklas. Ze  
waren allen welkom en de tafel stond steeds gedekt.

Haar gestorven kindje had nog steeds een plaats  
in haar moederhart.

Ze hield veel van haar familie. De vele bezoeken  
en attenties waren daarvan het beste bewijs.

Ze hield van haar gebuurte en de mensen hielden  
van haar. Het waren allemaal vrienden. Ze hielden  
van haar gulle lach.

Ze hield van haar parochiekerk. Ze leefde mee met  
de diensten in de kerk. Ze was nog een biddende  
moeder, die haar kinderen voorleefde hoe het moest.

Ze zullen haar missen; maar met een dankbaar hart  
aan haar terugdenken als een goede moeder.

Dierbare echtgenoot en kinderen, zo gaarne was ik  
nog bij u gebleven. Dank om uw genegenheid, zorg  
en medeleven.

Verlicht het „alleen” zijn van vader met uw vele  
bezoeken, omringt hem met uw kinderlijke goedheid.

Familie en vrienden, vaartwel en bidt voor mij in  
deze eucharistieviering die mij verenigt met de  
verrezen Heer.

Heer, vergeef mij wat ik uit zwakheid heb misdreven,  
en geef dat we eens, allen samen, bij U gelukkig  
mogen zijn.

LIEVE VROUWKE, geleid mij op de weg naar Uw  
Zoon.

DE CLERCQ Alfons,

DE CLERCQ Emilienne(†),

DE DECKER Jhony - DE CLERCQ Jeannine,

DE CLERCQ Maurice - VAN DEN ABEELE Sonja,

D'HAESELEER Daniël - DE CLERCQ Christine,

DEBBAUT Johan - DE CLERCQ Martine,

De kleinkinderen,

De families VAN DER HOEVEN, DE CLERCQ,

DE MEYER en VAN DER HOEVEN,

danken oprecht voor uw aanwezigheid en blijven  
van medeleven bij hun rouw.

Uitgever: G. De Knibber - Sint-Antelinks