



In Gods barmhartige liefde
bevelen wij vertrouwvol aan

Paula VANDERHOUEDELINGEN

weduwe van **Cyrille DEMIL**

geboren te Tollembeek op 26 november 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem op
4 maart 1988, gesterkt door de HH. Sakra-
menten.

Bestuurslid van K.B.G.

Lid van K.V.L.V.

De families

VANDERHOUEDELINGEN, DEMIL,

ROOBAERT en DELANOY

denken U voor de blijken van

medeleven in hun rouw

en de steun van uw gelovig gebed.

We zullen je missen elke dag in kleine en
eenvoudige dingen.

Maar in ons hart zul je met ons samenblijven.
Want leven en dood zijn één zoals de rivier
en de zee één zijn. (K.G.)

Eeuwige Vader, in Uw liefde is nu ook het
leven van onze goede moeder uitgemond.
Wij weten haar gelukkig in Uw volmaakte
vrede. Om haar goedheid en zachte gene-
genheid zeggen wij dank. Moge zij bij U
de volwaardige beloning vinden die deze
wereld niet geven kan.

Hemelse Moeder, in dit Mariajaar vragen wij
bijzonder uw troost. Geleid onze moeder en
ons tot voor de troon van Uw Zoon. Dat wij
eens voor eeuwig verenigd worden in de
glorie van Zijn Verrijzenis.

Druk. De Saedeleer, Zandbergen - T. 33 65 77
Begrafenissen Van Den Driessche
9500 Geraardsbergen