



Dankbare herinnering aan
ALOIS VAN DER KELEN

echtgenoot van
JENNY VAN LOEY

vader van
WIM en ELS

Geboren te Moerzeke op 23 december 1944
en terug bij de Heer op 11 maart 1978.

Gesterkt door het Sakrament in extremis.

Lid van verschillende
kristelijke verenigingen.

God,
vandaag komen wij tot U,
ons hart is moe,
vol stil verdriet en diepe pijn.

Wij komen een lieve echtgenoot en vader,
een goede zoon en sterke broer,
een fijne vriend,
aan U toevertrouwen.

Stil en zwijgend,
zo plots en onverwacht
moest hij ons verlaten.

Maar toch danken wij,
om tien jaar gelukkig samenzijn.

Zijn humor, de lach
die steeds zijn gelaat sierde
bracht rust en levensmoed
voor Jenny, Wim en Els
voor zijn familie en allen
die hem mochten ontmoeten.

Vader wij bidden U,
laat hem zó bij U verder leven
in Uw eeuwige vreugde.

Dat alles wat goed in hem was,
zijn diep geloof, zijn grote liefde
zijn eenvoud en vriendelijkheid
mag levend blijven
in allen die hem lief waren.

Mogen wij door ons pijn heen,
nog dieper geloven in U,
Gij die leven en dood in handen draagt.

Alois, wij blijven aan U denken met
een gebed op onze lippen en
een — loflied — in ons hart.



Voor de steun van uw gebed,
voor de troost van uw medeleven
danken U van harte :

Jenny Van Loey, Wim en Els.

de familie Van der Kelen-Claessens
de familie Van Loey-Geerincx

begravenisonderneming c. verleyen
drukkerij a. mijs, moerzeke