

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Dit gebedsprentje nodigt U uit te bidden voor
DE HEER

Achiel VAN DER LINDEN

echtgenoot van Marie DE POTTER,

geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 25 januari 1896 en godvruchtig overleden
te Ronse op 2 februari 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Op zondag 2 februari : O.-L.-Vrouw Lichtmis,
de opdracht van Jezus in de tempel, is uw
dienaar Achiel uit dit aardse leven heenge-
gaan, de Heer tegemoet.

In het evangelie van Lucas hoorden wij :

Toen Jozef en Maria met het kind Jezus
in de tempel kwamen, was daar een vrome
man die Simeon heette. God had aan Simeon
beloofd dat hij niet sterven zou voordat
hij de Messias had mogen zien.

Simeon : « Dit kind is het ! Ik heb de Ver-
losser van de wereld gevonden ». Simeon
ging naar Maria, nam het kind uit haar ar-
men en loofde God : « Heer U hebt Uw
woord gehouden. Nu kan ik in vrede ster-
ven, want ik heb de Verlosser gevonden, de
Heiland, het Licht voor de heidenen. Door

dit kind zal de naam van ons volk geprezen
worden ».

Zo mocht Achiel ook op deze Lichtmiszondag
zeggen : « Heer, laat nu uw dienaar in vre-
de gaan, mijn taak is volbracht ».

Dierbare echtgenote. wij hebben vele jaren
mogen samen zijn ; gij hebt voor mij ge-
zorgd tot gij er zelf onder bezweek, maar
ook onze kinderen omringden ons met hun
liefde en zorgen. Dat was hun dankbare
wederliefde voor hetgeen wij voor hen ge-
daan hebben.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, mijn beste dank voor zoveel ge-
negenheid en zorg, blij diezelfde liefde be-
tonen aan moeder. Bid voor mijn zielerust
in gezinsgebed en in uw zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

De families

VAN DER LINDEN, DE POTTER,
MACHTELINCKX, VAN DEN BOSSCHE,
danken U.

Namis : zondag 9 maart om 8.30 u.

Begravenissen Van Asbroeck, St.-M.-Oud.
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel