

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt de Heer, wie in Mij gelooft, ook als is hij gestorven, zal leven in eeuwigheid.



**TOT VROOM AANDENKEN AAN**

DE HEER

**Achiel VAN DER LINDEN**

weduwnaar van Mevrouw

**Palmyre ROMAN,**

geboren te Nederbrakel op 17 januari 1900 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 3 december 1977, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

---

Het levenslot van een mens op deze aarde is veelal kommer en zorg voor een aards bestaan, een aaneenschakeling van beproevingen en ziekte om tenslotte op een gegeven oogenblik het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.

Lange jaren was deze man taai en krachtig en heeft hij veel gewerkt. Eenmaal oud geworden heeft hij zijn echtgenote met veel geduld opgepast en na haar dood is hij zich

stilaan gaan voorbereiden om zelf de laatste weg te gaan. Nu is hij het andere leven ingetreden.

Beste kinderen, eens na uw volbrachte levenstaak zien wij elkaar terug bij God.

Beste familieleden, door een goed gebed voor mekaar blijven we samen verenigd in God. Ik reken op u en dank u ervoor.

Hij ruste in vrede.

De families VAN DER LINDEN, ROMAN,  
VAN PRAET, PERSOONS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel