

Onze hulp is in de naam des Heren...!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Albert VAN DER LINDEN**

zoon van

**OMER EN VICTORINE DE LANGHE**

geboren te Zegelsem, de 3 december 1911 en er  
plotseling overleden de 23 mei 1964, voorwaardelijk  
bediend van de HH. Sacramenten der stervenden.

Wat aan deze man, nog in de volle kracht van het leven is geschied kan iedereen overkomen. En inderdaad, wat hoort men tegenwoordig toch veel van plotselinge sterfgevallen. De dood klopt niet aan de deur maar sluipst heimelijk binnen zoals de dief en hij treft zijn slachtoffer meedogenloos, zonder onderscheid van ouderdom noch van stand of aanzien. Daarom moeten wij steeds bereid zijn op de ontmoeting van Hem die meester is over leven en dood. Wie de Heer dikwijls tracht te ontmoeten gedurende zijn leven, in gebed en HH. Sacramenten, zal niet bevreesd moeten zijn voor de eeuwige ontmoeting met Hem die liefde, goedheid en barmhartigheid is voor elke mens.

Op U, o Heer, heb ik gehoopt; Gij zijt mijn God en mijn lot is in uw handen. Ps. 30, 15.

Albert was een man die zijn christelijke plichten trouw volbracht; hij was daarbij werkzaam, opgeruimd en dienstvaardig en sprak over niemand kwaad. Daarom werd hij bemind door allen die hem kenden en velen wenen om zijn heengaan. De mens die om zijn deugden door de mensen wordt bemind, zal ook bij God in aanzien zijn en zijn verdiensten zullen groot zijn.

Duurbare zuster en familie, mijn vrienden en geburen gij betreurt mijn heengaan, doch ik ben tot een beter leven overgegaan, want God is het die mij tot zich heeft geroepen. Ik dank u allen voor uw genegenheid en uw goedheid en gedienschtigheid. Blijft mij indachtig en helpt mijn ziel door uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.  
De vier akten.

7 j. afl.  
12 j. afl.

Van Der Donckt, Zegelsem

De families VAN DER LINDEN, DE LANGHE, HENDRICKX,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.