



*Er is een tijd van zaaien
en een tijd van oogsten,
een tijd van ploegen
en een tijd van rusten.*

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Albert Van der Linden

**echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise Van der Linden**

geboren te Hemelveerdegem op 26 februari 1922
en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 27 mei 2000,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Landbouwer op rust.

Afscheid nemen is een beetje stil worden en proberen bewust te worden wie we moeten missen. Afscheid nemen doet pijn. Maar we koesteren de vele herinneringen aan jou. Herinneringen die ons hoop en vooral veel sterkte geven, want, zó was jij, pa, héél sterk. We hebben altijd naar je opgekeken. Tesaamen met ons moe heb je veel zware arbeid verricht. Jouw handen hebben gewerkt, want je wou iets bereiken in je leven en eerlijk gezegd pa, je hebt de top bereikt, de allerhoogste dan nog wel. Je was goed voor je gezin.

Je boerderij met je mooi verzorgde beestjes, dat was je lang leven. Met Karel, Romina en Lorenz aan je hand ben je dikwijls naar je beestjes gaan kijken en hebt er veel verhaaltjes over verteld.

Maar jammer genoeg, aan alles komt een eind. Je hebt je taak volbracht.

Je werd een dagje ouder. Je werd omringd met de beste zorgen. Je genoot van iedere babbel met familie en vrienden. Je hebt nooit geklaagd.

Later, tesamen met ons moe in het rusthuis, was je steeds dankbaar voor ieders bezoek.

Maar nu je er niet meer bent, zijn wij verdrietig, we treuren om jou. Was jij er nog geweest, je zou beslist gezegd hebben : kom, ween niet meer, we moeten verder, morgen komt er een nieuwe dag. Vaarwel pa, en bedankt voor alles waar we geen woorden voor vinden.

We zullen goed zorgen voor ons moe en bidden nu met haar dat je bij God de eeuwige rust mag vinden. Rust die je verdiend hebt.

Dank aan allen die hem liefde, vriendschap en genegenheid gaven.

De families :

Van der Linden - Van der Linden
Reygaert en Van den Bossche danken U
oprecht voor uw aanwezigheid en blijken
van deelneming in hun rouw.

Namis op zondag 2 juli 2000 om 9.30 uur in
de parochiekerk Sint-Jan te Hemelveerdegem.

Rouwl. Fun. B.V.B.A. RAOUL, Brakel, Tel. 055/42 24 49