

†

Als biddende herinnering aan
DE HEER

ALFONS VANDERLINDEN

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VANDERLINDEN-VANDENBERGHE

Hij werd geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
18 juni 1903 en is, gesterkt door het sacrament
der zieken, vroom ontslapen in de Heer te Brakel
op 17 oktober 1983.

Hij was lid van het Kerkbestuur.

Voor u allen die hem kenden, zal de herinnering
aan die goede rustige man blijven voortleven.

Als echtgenoot heeft hij samen met zijn vrouw zijn
huis tot een thuis gemaakt waar het goed was te
wonen... op rotsgrond gebouwd.

Als vader mocht hij de vreugde en de fierheid
kennen om zijn kinderen en kleinkinderen, met
zorgzame werkzaamheid het voorbeeld gevend,
genietend van hun liefde en geluk.

Hij was voor al de zijnen de aanhankelijke stam-
vader en vriend : de hartelijke broer, oom en kozijn :
gastvrij waren allen met genegen hartelijkheid
welkom.

Hij hield van het leven, hij hield van de natuur en
voelde in haar het kloppend hart van zijn schepper.
Hij heeft zijn God gediend en gedankt om al het
schone en het goede in dit leven hem geschenken,
om de moed en geduld in tegenslagen en leed.

Zo was ook zijn sterven ; bewust dat hij geroepen
werd door de Heer, bleef hij rustig zonder dood-
strijd in de zekerheid van het geloof, de vastheid van
de hoop, de getrouwheid van de liefde, onder de
bescherming van Maria in deze oktobermaand.

Wij, zijn geliefden en vrienden, kunnen nu betrouw-
vol en dankbaar bidden : „ laat hem geteld worden
onder uw heiligen in de eeuwige glorie. (Te Deum).

Dank aan allen die door hun medeleven ons blijk
gaven van hun diepe menselijkheid en troost.

Dank aan allen die door het meebelevan van de
Eucharistieviering dit afscheid voor ons milder
maakten in de kracht van ons gemeenschappelijk
geloof.

De families VANDERLINDEN, VAN DER LINDEN,
VANDENBERGHE, STRUBBE.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel