

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in mij  
geloofd zal eeuwig leven“.

†

IN UW GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN  
DE ZIEL

van Mevrouw

## Alfonsina Van Der Linden

weduwe van Mijnheer Leon ROMAN,  
geboren te Nederbrakel op 3 december 1888, en  
er godvruchtig overleden op 22 mei 1962.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.  
Lid van de Derde Orde, de Bond van het H. Hart  
en de Confrerie van de H. Barbara.

----

Voor de eeuwige raadsbesluiten van de Vader in  
de hemel buigen wij ootmoedig het hoofd en bid-  
den eerbiedig: „Heer, Uw H. Wil geschiede en niet  
de onze!“

Uitgeput van krachten zag zij het einde van haar  
leven naderen. Zij heeft het aanvaard met bewon-  
derenswaardige onderwerping en gerustheid van  
hart.

Mijn duurzame kinderen, gij weet dat ik voor u  
veel gewerkt heb en geleden. Zeker, ik kon mis-  
schien nog enkele jaren gelukkig bij u zijn, doch  
God heeft het anders geschikt. Hebt dank voor uw  
zorgen en genegenheid en vergeet niet wat ik voor  
u gedaan heb. Laat uw dankbaarheid zich tonen in  
uw gebed, vooral in de H. Mis : daar is het dat gij  
voor mij en vaders zielerust moet bidden,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 d. afl.



De families

VAN DER LINDEN-ROMAN

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt. Nederbrakel