

Mijne kinderen, vergeet de lessen van uwe moeder
niet!

Spr. 18



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Aline VAN DER LINDEN

echtgenote van Mijnheer

Richard VAN CROMBRUGGE

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 29 Juli 1886
en er godvruchtig overleden op 1 Februari 1952.

Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Kostbaar in de ogen van God is de dood der recht-
vaardigen; kostbaar als het einde van de arbeid, als
de voltooid overwinning, als de deur des levens, als
het begin der volmaakste veiligheid. (H. Bernardus)

Als kind, als vrouw, als moeder, was zij steeds een
voorbeeld; rechtschapen, godvruchtig, bezorgd, leefde
zij slechts voor God en haar plicht en haar huisgezin.

Omdat zij aan God behaagde was het noodzakelijk
dat de beproeving haar overkwam; zij ging gebukt
onder het leed, maar in het diepste van haar wezen
was zij onderworpen aan Gods Heiligen Wil.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, teergeliefde Kinde-
ren, al mijn dierbaren; ik bewaar een zoet aandenken
aan uw genegenheid en uw grote bezorgdheid om mij
te troosten en mijn lijden te verzachten. Laten wij nu
verder verenigd blijven in den Heer in afwachting dat
wij ons allen zullen verblijden in het zalig aanschou-
wen van zijn aanschijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300d.a.)

Bidt de 4 akten.

(12 j. afl.)

Uitg. Jooris, Faliestraat, 28, St. Maria-Oudenhove



Mijnheer Richard VAN CROMBRUGGE;

Mijnheer en Mevrouw Michel ECKHOUT-VAN CROMBRUGGE en kinderen Eric, Beatrice
Guy en Christine;

Mijnheer Jozef VAN CROMBRUGGE;

Mijnheer en Mevrouw Marcel DE BRECK-VAN CROMBRUGGE en kind Magda;

De Familien VAN DER LINDEN, VAN CROMBRUGGE, MACHTELINCKX en GALLE

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.