

In de Vrede van God moge voor altijd rusten
Mijnheer

Amedé Van Der Linden

geboren te Nederbrakel. op 1 maart 1900,
en godvruchtig overleden te Oprakel,
op 15 december 1967,
gesterkt door het Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

In vrede leven is voor elke mens een blijvend verlangen en een blijvende vreugde. Zolang wij op aarde zijn, zoeken wij rusteloos naar die vredige vreugde, want ons hart blijft onrustig, zolang het geen rust gevonden heeft in God. Hij immers is het, Die ons de ware Vrede beloofd heeft, een vrede zoals de wereld ons niet kan geven. Kom, Heer Jezus, om ons die Vrede van Uw Vader te geven. Zo bidden wij in deze Adventstijd. Zo heeft deze man ook gehoopt in de Adventstijd, die zijn leven op aarde was. De Heer is hem nu nabij gekomen in de laatste ontmoeting hier op aarde, om hem tot Zich te nemen en zijn verlangen naar blijvende vrede te vervullen in de onvergankelijke Vreugde. Moge hij daar rusten tot troost van zijn dierbaren en tot eeuwig geluk van hemzelf. Mogen zij daar allen samen eens opnieuw verenigd worden door de kracht van Gods' Vrede, die alle begrip te boven

gaat, en hun harten en zinnen bewaart in
Kristus Jezus, Die hen allen liefheeft in de
Naam van de Vader.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families VAN DER LINDEN,
ROSCAM.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470