

Wie goed heeft geleefd, sterft nooit onverwacht. (St. Aug.)

+

VROOM AANDENKEN AAN DE

DE HEER

ANDRE VAN DER LINDEN

zoon van wijlen Gustaaf en Maria VAN DEN BOSSCHE,

geboren te St.-Martens-Lierde op 6 juni 1933 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 4 augustus 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

De laatste zondag volbracht André nog, ongedwongen en op de hem eigen vrome wijze, zijn zondagsplicht - de laatste dag van zijn leven was hij er, zoals gewoonte, de eerste bij om de taak die hem wachtte, naar behoren te vervullen. Het laatste werk was, attentievol en nauwgezet, ten dienste staan van zijn familie... verslagenheid bij alle buurtmensen, die André zo diep waardeerden, droefheid bij alle familieleden om hem, die twee maand geleden hadden bijzonder gelukgewenst bij die verjaardag die toch al iets betekent bij ieder mens, maar die nog hoopvol laat uitzien naar verder gelukkige levensjaren.

Dit zo plotseling en onverwacht afsterven is voor ieder mens de zoveelste ervaring van wat de H. Schrift ons leert en een aanmaning om het woord van Christus ernstig te nemen: « Wees bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.

Het werd André niet gegeven afscheid te nemen van zijn zo geliefde familie en zijn vertrouwde buurtmensen... Maar de voordurende en zorgvolle attenties voor iedereen,... de inzet bij zijn dagelijks werk... zijn voorbeeldige christelijke levensinzet... zijn als het ware de hand die hij nu als afscheidsgroet uitsteekt en geven ons de zekerheid dat hij, in blijvende dankbaarheid, voor ieder van ons zal ten beste spreken bij vader, moeder en broer Michel in een volledig-nieuwe en eeuwige thuis bij ons aller hemelse Vader.

Daartoe geleiden hem nu onze gebeden in iedere Eucharistieviering.

De families VAN DER LINDEN, VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel